

Vlaanderen Wandelt



Brasschaat 29 april 2018



zondag 29 april Brasschaat

W.K. Noordergouw vzw



BRASSCHAAT

Wandelsport
Vlaanderen vzw



Niet zover van de stad Antwerpen, en toch in de Kempen, vind je Brasschaat

Kom wandelen in een park vol leven met speelse fonteinen, unieke bomen, lieflijke dieren en prachtige lanen. Of wat denk je van een rustige wandeling in een van de oudste bossen van Antwerpen? Het Peerdsbos is ook toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. In domein De Mick breng je een bezoek aan de kinderboerderij en ontdek je het Sprookjespad. Op zoek naar een stoer parcours? In een noordelijke uithoek van Brasschaat vind je de verborgen parel! Hier treed je in de voetsporen van militairen en het vliegwezen en wandel je in een uniek heidelandschap met heel wat militair erfgoed. Breng een bezoek aan het Gunfire Museum of geniet van een panoramisch uitzicht over het vliegveld.

Praktische info

Startuur: vrije start tussen 7 en 15 uur

Startplaats: Peerdsbos – De Leerexpert – Bredabaan 89 (ingang via Plataandreef) – 2930 Brasschaat.

Info: Marc De Wit – gsm: 0468/51.37.35 - marcdewit@telenet.be

www.vlaanderenwandelt.be

Afstanden: 4-7-10-14-18-21-25-30 km

